

OP STAP MET EEN LOCAL AKEN

Je hebt er de warmwaterbronnen, de schitterende Dom en het paleis van Karel de Grote. Maar voor tussendoor: waar eet en shop je lekker? En wat is de leukste buitenwijk? Local Jeanine Verhagen deelt haar favoriete plekken in Aken.

TEKST EN BEELD: MONIQUE VAN GAAL



Beelden in het park bij de Elisenbrunnen



Gouden kroon in het raadhuis | Het oudste deel van de Dom werd gebouwd tussen 796 en 804 | Bij pub Postwagen hielden vroeger de postrijtuigen halt |



Overal zie je bakkerijen met Aachener Printen, gekruide peperkoeken



PRAATSTOF

- Aken heeft 259.000 inwoners, waarvan een op de vijf student is
- Vanuit Vaals in Zuid-Limburg kun je zo naar Aken lopen via de Vaalserstrasse (ca. 4 km)
- Het vliegveld van Aken, Maastricht Aachen Airport, ligt op Nederlands grondgebied
- Vier weken voor kerst veranderen alle pleinen en steegjes rondom de Dom en het stadhuis in één groot kerstdorp
- Op 1 en 2 september 2018 vindt de kunstnijverheidsmarkt plaats: honderden ambachtslieden uit heel Europa komen naar de binnenstad om kunst en designs te presenteren. Europamarkt-aachen.de
- Van 23 t/m 30 september 2018 viert Aken dat de Dom 40 jaar geleden werelderfgoed werd. Aachenerdom2018.de



Bloemen en plantenwinkel Blütezeit, Fischmarkt | Schoenwinkel in de Körbergasse | Restaurant Rose am Dom, Fischmarkt



De Dom moet je zeker ook vanbinnen hebben gezien | Rechts: Bij de heerlijke Carolus Thermen



Jeanine Verhagen (1953) verhuisde als kind naar Duitsland, terug naar Nederland en vervolgens weer naar Duitsland. Ze werkte jarenlang voor een reisbureau en leidt nu af en toe bezoekers rond in Aken. Jeanine woont even buiten de stad met haar man Winfried en hun twee katten.

Ik ontmoet Jeanine bij het toeristenbureau in de Elisenbrunnen. Hier stroomt het heilzame bronwater waar Aken zo bekend om staat uit antieke kraantjes. Jeanine leidt, nu zij met pensioen is, graag zo nu en dan bezoekers rond in haar geliefde stad.

Aken ademt nog altijd de geest van Karel de Grote, zo blijkt. Jeanine: “Toen Karel de Grote alweer wat op leeftijd was, rond het jaar 800, zocht hij een plek om zijn laatste jaren in relatieve rust door te brengen. Boven op een groene heuvel liet hij zijn paleis bouwen: zo is Aken ontstaan.”

Het oude centrum is bijzonder klein en compact. Hoewel je dikwijls de weg denkt kwijt te raken in de smalle steegjes, kom je op een of andere manier toch altijd weer bij de Dom

of het stadhuis uit, de twee eeuwenoude monumenten die het imposante middelpunt van de stad vormen.

Overall om mij heen zie ik bakkerijen die Aachener Printen verkopen, een soort peperkoeken, op smaak gebracht met allerhande specerijen. Jeanine: “Zelf ben ik er niet zo dol op eerlijk gezegd, maar ik ben daarmee wel de uitzondering die de regel bevestigt, haha.” De koeken, die een beetje op onze taaitaai lijken, worden in houten vormen gemaakt en zijn er in allerlei vormen en smaken. “Iedere bakker heeft zo zijn eigen recept, dat strikt geheim gehouden wordt. Sommige recepten zijn al vele generaties in de familie.”

We lopen door smalle steegjes, komen langs winkeltjes vol curiosa. De Pontstrasse leidt ons langs druk bezochte horecagelegenheden naar de 14de-eeuwse stadspoort, waar ooit de stad eindigde.

Ook nemen we een kijkje in de gemoedelijke buitenwijk Burtscheid en klimmen we omhoog, de heuvel op, voor een schitterend uitzicht op de stad.

Waar de locals komen... Daar wilt u ook zijn. De favoriete plekken van Jeanine

ETEN | PONTSTRASSE “Ik ga graag een hapje eten in deze gezellige straat vol restaurants en cafés. De straat loopt van de markt tot aan de Ponttor, een 14de-eeuwse stadspoort die ooit deel uitmaakte van de buitenste stadsmuren.”

WELLNESS | CAROLUS THERMEN “Een enorme aanwinst voor Aken sinds de opening in 2001! Mijn man en ik komen hier vaak om even lekker te ontspannen in de fraaie warmwaterbaden en de sauna’s. Maar ook kun je hier mediteren of deelnemen aan een aquagym-lesje.”

MONUMENT | DOM VAN AKEN “Veel bezoekers aan Aken komen speciaal voor onze prachtige Dom. Niet vreemd, want zelfs ik kan nog altijd lyrisch worden bij de aanblik van zoveel schoonheid. Gebouwd in opdracht van Karel de Grote op de resten van Romeinse baden, en 400 jaar lang de allergrootste kerk ten noorden van de Alpen. De Dom was het eerste Duitse monument dat in 1978 een plekje kreeg

op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Ook de Schatkamer is beslist een bezoekje waard.”

MARKTPLEIN | STADHUIS “Samen met de Dom vormt het neogotische stadhuis het absolute middelpunt van Aken. Hier stichtte Karel de Grote zijn paleis, de twee torens stammen nog uit die tijd. De kroningszaal, waar vroeger de in de Dom gekroonde koningen van een feestmaal konden genieten, is helemaal in ere hersteld. Sinds 1950 wordt hier elk jaar rond Hemelvaartsdag de internationale Karel de Grote Prijs uitgereikt aan personen die zich voor Europa inzetten. Dit jaar ging die naar de Franse president Emmanuel Macron.”

WINKELTJES | ANNASTRASSE “Het grote publiek winkelt graag in de Adalbertstrasse, ik kom veel liever in de Annastrasse. In dit smalle straatje vind je bijzondere winkeltjes, waaronder een vioolbouwer, handpoppenmaker, goudsmid, antiquair en de breiwinkel Görg & Görg.”

MUSEUM | COUVEN “Het Couven Museum, een typisch Akens woonhuis met prachtige 18de-eeuwse stijlkamers, is mijn favoriet. De oude apotheek die hier ooit gevestigd was, is



Links: Het stadhuis | Boven: Terras bij de Elisenbrunnen | Breiwinkel Görg & Görg, in

de Annastrasse | Kornelimünster is een prachtig dorpje tien kilometer ten zuiden van Aken



Het marktplein, met Brauhaus Goldener Schwan |



Tassenwinkel in Körbergasse | Bij Magellan is het goed eten voor weinig geld

4X ETEN

Magellan: “In de Pontstrasse vind je dit ongedwongen restaurant waar het goed eten is voor weinig geld. Het ruime terras wordt geflankeerd door het laatste stukje stadsmuur van Aken.” [Magellan-aachen.de](#)

Elisenbrunnen (EB): “De lekkerste geitenkaas-salade, met walnoten en druiven. Heerlijk terras.” [Eb-aachen.de](#)

Zum goldenen Einhorn: “Gemoedelijk restaurant aan het marktplein, met typisch Duitse keuken.” [Zum-goldenen-einhorn.com](#)

Postwagen: “Het houten interieur van deze pub herinnert aan de oude postwagens die er vroeger stopten. Het is hier goed bier drinken, maar ook het eten is van goede kwaliteit.” [Ratskeller-aachen.de](#)

ook te bezichtigen. Destijds werd hier chocolade verstrekt als geneesmiddel, tot men inzag dat je daarvan alleen maar in gewicht toenam.” [Couven-museum.de](#)

BUITENWIJK | BURTSCHIED “De wijk Burtscheid is als een dorp, rustig en groen. In de talloze gastvrije cafés is het net even wat gemoedelijker dan in de binnenstad. Mocht je carnaval willen vieren in Aken, doe dat dan hier!”

TREFPUNT | HOF & KÖRBERGASSE “Dit oude stukje stad vol sfeervolle restaurants en traditionele winkeltjes, is een geliefd trefpunt voor locals en bezoekers. Je vindt hier onder andere het oudste koffiehuis van Aken, Van den Daele en koffiebranderij Plum’s Kaffee.”

KLEDING | 3 TIPS “Wat kleding betreft slaag ik vaak bij Modehaus von Drathen (Holzgraben 13-15), of Appellrath-Cüpper en SinnLeffers in de Grosskölnstrasse, vlak bij het stadhuis.”

EVENEMENTEN | CHIO & KURPARK “In juli vindt even buiten de stad het paardentoernooi (CHIO Aachen) plaats. Ook Kurpark Classix is een niet te missen event (begin september), met prachtige klassieke muziek en populaire artiesten.”

Redactie favorieten Meer tips en niet te missen highlights

ELISENBRUNNEN Het is heerlijk rondhangen bij dit witte classicistische gebouw met de ruime zuilenhal. Uit de twee kraantjes stroomt warm, sterk naar zwavel ruikend bronwater. Pak een terrasje, claim een van de traptreden of zijk neer op het aantrekkelijke grasveld.

LUDWIG FORUM Museum voor internationale, moderne kunst met wisselende tentoonstellingen. Elke donderdag gratis entree! [Ludwigforum.de](#)

DRIELANDENPUNT Een mooi uitstapje is het Drielandenpunt bij de Vaalserberg, met 322,4 meter het hoogste punt van Nederland. Drie vlaggen markeren de plek waar Nederland, België en Duitsland aan elkaar grenzen. Er zijn twee uitkijktorens, een op Nederlands en een op Belgisch grondgebied, maar ook valt er veel te wandelen in dit bosrijke gebied.

FIETSEN OVER OUDE SPOORLIJN Even lekker de stad uit? Huur een fiets en volg de mooie Vennbahnweg, een fietsroute die de oude spoorlijn tussen Aken en Troisvierges in Luxemburg heeft vervangen en kriskras door drie landen loopt: Duitsland, België en Luxemburg. De route is grotendeels geasfalteerd – van het spoor zelf is niet veel meer over dan een paar overwoekerde rails – en wordt heel duidelijk aangegeven. De Vennbahn heeft een gemiddelde stijging van maar 2%, en is voor iedereen goed te doen. De totale lengte bedraagt 125 kilometer, voor een leuk dagtripje is de tocht naar het prachtige oude plaatsje Kornelimünster (10 km ten zuiden van Aken) een

aanrader. Stop onderweg bij het gezellige Brander Bahnhof restaurant, in een voormalig stationsgebouw. Fietsverhuur staat in Aken nog in de kinderschoenen, probeer het eens bij Radstation Aachen, [Wabe-aachen.de/de/radstation-radwerkstatt](#)
CENTRE CHARLEMAGNE In dit nieuwe stadsmuseum aan het Katschhof komt u van alles te weten over de geschiedenis van Aken. [Centre-charlemagne.eu](#)
LOUSBERG Maak een wandelingetje op de rijk beboste Lousberg, even ten noorden van de stad. Bij de obelisk heeft u een weids uitzicht op Aken.



Tip: fiets over de Vennbahnweg naar het oude plaatsje Kornelimünster

Meer steden?

Nordrhein-Westfalen is qua inwonertal (18 miljoen!) de grootste deelstaat van Duitsland. Hier vindt u steden als Düsseldorf en Aken, maar vergeet ook zeker deze vier niet te bezoeken.



MÜNSTER

Wetenschapsstad, sculpturenstad, stad van de Vrede van Westfalen, fietsstad, Hanzestad – Münster

is een levendige stad met vele gezichten. In 2004 was het de ‘Meest leefbare stad ter wereld’. Dit jaar viert Münster het Europese Erfgoedjaar met tal van evenementen rondom het motto ‘Vrede Europa’.

ESSEN

Deze stad vormt nu het groene hart van het Ruhrgebied. Veel vroeger industriële gebouwen zijn inmiddels in gebruik als museum of voor kunst- en cultuurevenementen. Een jaarlijks highlight is de ExtraSchicht (nacht van de industriële cultuur), waar op meer dan 45 locaties zo’n 500 evenementen plaatsvinden.



BIELEFELD



Dit is de grootste stad in het Teutoburgerwoud. De oude stadskern met historische gevels

en prachtige daken, de Kunsthalle en de Sparrenburg alleen al zijn een bezoekje waard. Bielefeld, met in de omgeving 580 km aan wandelpaden, is een uitstekend startpunt voor excursies in het groen.

BONN

Deze stad aan de Rijn is de voormalige Duitse hoofdstad, de geboorteplaats van Ludwig van Beethoven



en een van de oudste steden in Duitsland. Elk jaar in september vindt hier het vermaarde Beethoven Festival plaats.

Meer informatie: [Nrw-vakantie.nl/steden](#)