

Kastelen kijken

Op de fiets door het Loiredal

Het Loiredal heeft een prachtig landschap, elegante steden en een heerlijke keuken – maar je komt hier vooral voor de vele bijzondere kastelen. En het mooie is: je kunt ze al fietsend over stille weggetjes bezoeken.

Tekst en foto's **Monique van Gaal, Kees Verplanke**

Tot Sully-sur-Loire is het groene dal van de 1000 kilometer lange Loire weinig bijzonder. Maar vanaf daar tot aan Chalonnes-sur-Loire, 280 kilometer lang, is het de Loire van de kastelen – al vind je die ook aan idyllische zijrivieren als de Vienne, Indre, Cher en Loir. De kastelen zijn niet de enige parels aan de kroon van Frankrijks langste rivier:

de Loire beweegt zich door de brede bedding langzaam voort door een landschap dat zich ontvouwt als een lappendeken, met weilanden, wijngaarden op de hellingen, akkers met zonnebloemen en historische stadjes op de oevers. Last but not least zijn er elegante steden als Tours, Angers en Nantes.

Oldtimers

Geen twee kastelen zijn hetzelfde, al zijn er van elke stijl wel diverse vertegenwoordigers. Zo denk je bij de stoere burchten van Angers, Chaumont en Loches aan koene ridders, terwijl bij renaissancekastelen als Chenonceau en Azay-le-Rideau de prachtige ligging aan het water en de verfijnde architectuur opvallen. ▶



Château de Chambord,
het vlaggenschip van
de Loire-kastelen